

*En bro av poesi* är en bok full av stjärnor i form av människors tankar om livet. Salami och Zulamith i dikten "Vintergatan" bygger en bro av stjärnor för att få kontakt. Så tänker vi oss att högläsning och samtal om dikterna kan bygga en bro mellan vuxna och barn – mellan den som läser och den som lyssnar. Diktläsningen kan ge en ram kring ett ständigt pågående samtal om både stort och smått i livet och vår plats i tillvaron. Det kan förbereda för nya upplevelser i livet.

Högläsning med samtal hjälper också barns tanke-, kunskaps- och språkutveckling. Många känner nog att det kan vara svårt att hinna med; det finns så mycket att göra. Men läsning behöver inte ta lång tid. Korta dikter rymmer ofta ett stort innehåll att samtala om och barn har ofta både roliga och kloka tankar. Varje dikt följs av några samtalsfrågor. För både barn och vuxna kan poesi bli en underbar ingång till en lugn och mysig stund tillsammans.

Boken följer årets växlingar från skolstarten till sommaren i vårt urval. Men här finns också dikter som handlar om precis vad som helst: fotboll, kärlek, rädsla, döden, livet, mat, en trasig tallrik, ett skeppsbrott och miljoner år.

Illustrationerna i boken är precis som dikterna framtagna med omsorg. De förstärker läsoplevelsen och blir ytterligare hjälp till att förstå dikterna och hitta spännande saker att samtala om.

Vi hoppas att 6-åringarna som får boken ska bära den med sig också som 10-åring och 13-åring och vidare ut i livet. Vår innersta förhoppning är att möten i *En bro av poesi* ska bygga en bro av poesi mellan alla barn i Sverige och de vuxna som finns runtom barnen. Och göra skillnad i människors liv!

*Ann Boglind och Anna Nordlund*