

En bok för allas vänners Läsfrämjarpris 2018

Till Stina Wirsén

Juryns motivering:

Stina Wirsén är en av våra mest älskade illustratörer och författare. Hennes bilder har en exceptionell förmåga att nå ut. Oavsett om de landar hos massorna via frimärken, telefonkataloger och Google eller tar sig in i en ensam liten brokigs hjärta från en tummad boksida så griper de tag och stannar hos den som en gång tagit dem till sig.

Stina är en sån som når djupen genom att renodla. Hennes hand finner alltid exakt den linje som behövs för att förmedla känslan och uttrycket hon är ute efter. Och som författare är hon en mästare på att välja just de ord som skapar närhet, insikt och djup som behövs när det handlar om livet.

Genom det enkla kan hon skildra det komplexa. Men bara genom det till synes enkla. För en exakt dragen linje eller en väl avvägd kombination av ord är i själva verket det mest komplexa en skapande människa kan göra. Att veta exakt vad som kan tas bort och vad som helt enkelt måste vara med, det är stor konst. För det enklaste är nästan alltid också det som är absolut svårast.

Hon växte upp i en läsande miljö och som vuxen arbetar hon hårt för att föra vidare detta arv till så många som möjligt, till både sin egen och andras stora glädje. Hon är en flitig och differentierad inspiratör som gärna lånar ut sin penna till sammanhang där den kan göra viktig nytta. Särskilt kan arbetet med Brottsoffermyndighetens material för barn som brottsoffer och samarbetet med FN kring de mänskliga rättigheterna nämnas.

Stina Wirsén är engagerad i Berättarministeriet och sitter i Svenska Barnboksakademien där hon kämpar för alla barns rätt till litteratur. Hon får En bok för allas vänners läsfrämjarpris för den gärning som hon utför på ett sådant förtjänstfullt sätt.

