

## Efterord

Massor med barn i Sverige spelar fotboll. Vilken tänkvärd bok om Frans, Gabi och alla de andra. Jag har forskat om fotbollsspelande barns tankar och lärt mig av dem att uppfattningen om att flickor och pojkar är olika hittar vi egentligen på i våra tankar.

Flickor och pojkar är faktiskt mer lika varandra än olika. Framförallt är alla lika viktiga, värdefulla och kan bli lika bra på sin idrott. Fotboll är precis lika roligt för både flickor och pojkar.

Att man tror att vissa saker passar för flickor och andra för pojkar är alltså något vi hittar på. Frans och Gabi funderar på många saker, den rosa färgen, hur flickorna kan sätta sig upp mot stora pojkar och om Frans kan spela fotboll i ett tjejlag - vilket han kunde!

Tänk vad roligt om flickor och pojkar skulle spela fotboll tillsammans oftare än vad som görs idag! Du, jag och alla dina kompisar kan påverka det.

Frans brottas med vad andra tänker om honom och hur de ser på honom om han spelar med flickor. Sen väljer han att spela med flickorna, för att han vill det och för att pojkarna är dumma.

Att säga att någon är 'för ömtålig för hårda matcher' är inte snällt och inte sant heller. Tänk efter vad du skulle vilja att andra säger till dig och försöka säga det istället. Då påverkar du kompisarna på ett positivt sätt. Då blir du nog mer omtyckt och respekterad också. Precis som Frans blev.

Frans går sin egen väg och blir respekterad för det. Gör det du också, tro på dig själv för du är viktig och betydelsefull för framtiden som vi skapar tillsammans.

De som är dumma vill egentligen inte vara det heller. Barn som är 11 år och spelar fotboll har berättat för mig att de vill att andra vågar bjuda in dem i exempelvis övningar med fotbollslaget. Den som kanske verkar lite ensam, bjuds med genom att man säger: 'kom du kan få vara med oss'. Tänk så enkla ord att säga! Prova och se om du får positiva reaktioner. Lycka till med att skapa framtiden!

Inger Eliasson, idrottspedagog och forskare vid Umeå universitet